



De wereld door de ogen van een loopbaancoach

De 'Money Mindset'

Of [Tony Robbins](#) degene is die deze term de wereld in geholpen heeft, of dat hij deze term ook simpelweg geleend heeft van een ander, doet niet echt ter sprake. Toen ik deze term tegenkwam begonnen al mijn ideologische haren recht overeind te staan. Een money mindset? Serieus? En wat betekent dat dan concreet? Mijn gedachten, en dan vooral mijn mening, werd vliegensvlug gevormd door een enorme stapel vooroordelen en negativiteit. En ja, als coach hoor je natuurlijk volledig objectief te zijn. Maar in dit geval niet. Want ik had het juist. En misschien wel zo erg dat ik er heilig van overtuigd was dat misschien juist die zogenaamde money mindset wel de bron van al het kwaad in de wereld was.

In het verhaal van de money mindset kom je eigenlijk twee versies tegen. Het ene verhaal is wat spiritueler van aard, het andere verhaal is lekker to the point. Bij de spirituelere money mindset moest ik gelijk denken aan 'the Secret', een boek waarin simpelweg aangegeven wordt dat je alles kan krijgen wat je materialistische hartje maar begeerd als je er maar heel veel aan denkt. Dus hang maar een foto van het huis dat je zou willen op in je slaapkamer, of doe een briefje met daarop 1 miljoen euro geschreven in je portemonnaie. Het universum regelt de rest. Alsof je iets besteld via Bol.com. Vandaag besteld, morgen in huis.

Ja, daar geloof ik niet in. Door alleen maar simpelweg ergens aan te denken. Het lijkt een soort valse hoop te verkopen. Iedereen kan miljonair worden. Je moet alleen je mindset veranderen. En de hele dag denken aan dingen die je wilt hebben. Is dat het doel dat ik voor ogen wil hebben? Denken aan spullen die leuk zijn maar niet echt bijdragen aan een zinvol bestaan? En als iedereen miljonair zou worden, betekent dat dan nog iets? Of kost een brood dan €2,5k? En wat zou de ecologische voetafdruk zijn? Nee, denken aan een leven als een god in Frankrijk is niet alleen stupide omdat het universum geen bestelsite is, het is ook hedonistisch, leeg en capitalistisch. Dus, om mijn zoon van drie jaar te quoten, 'doeikoekerooi' (als in toedeledokie of zo).

Nee dan de echte doeners. Een money mindset staat voor doelen stellen. Een structuur bieden en werken naar je doel. Hoe je middels schema's en to do lijsten jezelf opwerkt naar miljonair. En dan vooral de reclames die worden getoont door Facebook zijn geweldig. 'Leer hoe ik €10k per maand verdien!' of 'Hoe ik €50k verdiende terwijl ik op vakantie was!'. Okay dan. Wrijf het er maar in. Maar vooral, geef me een lekker rot gevoel omdat ik niet doe wat jij doet waardoor het mijn eigen schuld is dan ik geen miljonair ben. Want mijn [vakantie](#), wat eigenlijk meer een reis was, kostte me geld. Het leverde geen cent op.

Nee, ik was op z'n zachts gezegd niet echt bezig met mijn money mindset. Sterker nog, doordat ik zo sterk geloofde in mijn verhaal omtrent de money mindset, verdreef ik deze gedachten naar de donkerste plekken achter de donkere plekken van mijn gedachten. Simpelgesteld; de money mindset is niet iets voor mij. Nee, ik wil authentiek blijven, de wereld iets moois bieden en mensen gelukkig maken. Ik wil een leven vol zingeving, niet zo zeer vol spullen. Ik wilde rebels zijn, tegen de stroming in. Ik geloofde meer in Simon Sineks 'Waarom' dan de Tony Robbins 'Money Mindset'.

Merk je op hoe ik bovenstaande alinea in de verledentijd schreef?

Afgelopen week was ik actief op sociale media om wat advies in te winnen over strategieën om mijn posts meer onder de aandacht te krijgen. Als in #durftevragen. En natuurlijk kwam daar weer iemand met de money mindset. Viel te verwachten. Zucht, daar gaan we weer dacht ik. Maar eerlijk gezegd was ik aangenaam verrast.

Ik heb altijd de focus gelegd op het 'money' gedeelte van de money mindset. Hoe het alleen maar om droog geld verdienen gaat. Maar misschien gaat het daar wel helemaal niet over. Misschien gaat het wel over hoe ik meer mensen kan begeleiden naar de droombaan die ze willen? Misschien gaat het er wel om dat ik mijn toegevoegde waarde aan iemands leven mag doorberekenen? Misschien gaat het er wel om om via deze mindset een grotere impact te maken in de wereld?

En zo zie je maar weer hoe aannames een totaal verkeerd beeld opwekken van de realiteit. Hoe goed het is om, ondanks als je eerste gedachten over iets negatief zijn, je toch eens wat meer te verdiepen in de materie. Hoe belangrijk het is om vragen te stellen in plaats van te oordelen.